

## Verslag Erasmus+ project

### Zondag

Op zondag gingen we naar Perugia. Eerst gingen we met de trein naar het vliegveld en vanaf daar met het vliegtuig naar Rome. Toen we daar aankwamen, gingen we met de bus naar de terminal om vanaf daar met de trein naar Perugia te gaan. Daar ontmoetten we de jongeren waar we het uitwisselingsprogramma hebben en gingen met hen mee naar huis.



### Maandag

Op maandagmorgen gingen we naar de school. Daar kregen we een presentatie van het weekprogramma. Daarna kregen we een Engels les. En toen een koffiepauze. Na de pauze ging de eerste groep naar het museum en laboratorium van Giuditta Brozzetti waar ze een presentatie kregen over de geschiedenis van weven. De andere groep ging naar het museum van Luisa Spagnoli, een modeontwerper uit de jaren 30. Toen hadden we vrije tijd om te lunchen. Daarna had de eerste groep Medieval Perugia als onderwerp en de andere groep had Arts and Crafts als onderwerp. Na het rondkijken in Perugia gingen we met de jongeren van de uitwisseling mee naar huis.



### Dinsdag

Om acht uur verzamelden alle deelnemers zich op school om vanuit daar met de bus naar Solomeo te gaan. Na ongeveer een half uur kwamen we aan in Solomeo, waar we bij het Brunello Cucinelli bedrijf mochten kijken. Dit is een Italiaans kledingmerk. Hier kregen wij een rondleiding door onder andere de klaslokalen en het theater die bij het bedrijf horen. In deze klaslokalen leren leerlingen de technieken om zelf met de hand kleding te maken. In het eerste lokaal waar we mochten kijken, werden pakken gemaakt. In het tweede lokaal werden truien gemaakt en in het derde lokaal werden sjablonen gemaakt voor de maten. De leerlingen waren op dat moment zelf ook bezig. Rond twaalf uur gingen we met de bus naar restaurant Faliero voor de lunch. Na de lunch reden we weer terug naar de school.

Om drie uur begonnen we op school aan de workshops. De workshops werden gegeven door leraren van alle aanwezige scholen. Alle workshops hadden ook iets te maken met het thema van de week: Eco fashion. Zelf deed ik samen met Noortje wat over natuurlijke cosmetica. Na afloop van de workshops, rond halfzeven, mochten we met onze uitwisselingen weer terug naar hun huis om daar te gaan dineren.



### Woensdag

We begonnen om acht uur op school en hadden lessen van leraren. Wij vieren hadden les van Mr. Braamhaar en die les ging over de verspilling van kleding en de omstandigheden waarin dit wordt gemaakt. Deze les duurde tot 9.45 uur. Daarna hadden we een korte koffiepauze. Na de pauze gingen we met de bus naar kleding ontwerper Spagnoli. Hier werd er voor ons wat uitgelegd over het bedrijf en vooral de geschiedenis van Spagnoli. Zo begon de oprichter van Spagnoli, Luisa Spagnoli, eerst met een kleine chocoladewinkel in Perugia en opende pas zo'n 35 jaar later de eerste Spagnoli kledingwinkel. Na het uitje naar Spagnoli liepen we rond een uur naar het centrum van Perugia om daar te gaan lunchen. Om drie uur verzamelden we ons allemaal weer voor het tweede deel van de stadstour. Na de tour konden we weer met onze uitwisselingen mee naar huis. Om half acht gingen we samen dineren bij het fast food restaurant "Porca Vacca".





### Donderdag

Om acht uur moesten we verzamelen op school en gingen we met de bus naar Civita di Bagnoregio (dodenstad). Deze rit duurde ongeveer 1,5 tot 2 uur. We zijn ongeveer een half uur in de dodenstad geweest en gingen toen weer verder naar de volgende plek. Daarna gingen we verder met de bus naar een kerk in Orvieto. Deze kerk konden we helaas niet bekijken, omdat ze niet wisten dat het geld kostte. In plaats daarvan mochten we door de stad lopen en wat voor onszelf doen. We spraken om halfvijf weer af bij de kerk om te vertrekken. Toen we weer terug waren, is iedereen naar huis gegaan om te eten.



### Vrijdag

Op vrijdag moesten we 's ochtends naar de universiteit lopen die aan de andere kant van de stad was. Hier kregen we presentaties. De eerste ging over de universiteit zelf en de tweede ging over iets maatschappelijks en die was om te laten zien hoe de lessen hier waren. Omdat dit allemaal iets eerder klaar was dan gepland, mochten we wat eerder de stad in. Hierna hadden we lunch, vrij tijd. 's Middags hadden we weer dezelfde workshops als op woensdag. Hierna hadden we weer vrije tijd tot het avondeten. We gingen met zijn allen naar een restaurant waar we in onze chique kleding hebben gegeten. Deze avond namen we afscheid van de klasgenoten van het uitwisselingsproject.



### Zaterdag

Zaterdag gingen we weer weg. We spraken wat vroeger af om afscheid te nemen en hierna gingen we met de bus naar het vliegveld, met het vliegtuig naar Nederland en daarna met de trein naar huis.







Over het algemeen hebben we allemaal een hele leuke week gehad met hele leuke mensen. Dit was een van de mooiste plekken die we ooit hebben gezien en we zullen dit nooit vergeten.